

Med højskolen til Færøerne juni 2023

Mandag – torsdag 19. - 22. juni (dagene på højskolen)

Præsentation af turprogram for Færøerne, færøsk litteratur, Færøernes natur og historie, festmiddag m.m.

Fredag 23. juni

Vi kører fra højskolen kl. 8, så vi kan være i lufthavnen i god tid. Der er afgang fra lufthavnen i Kastrup kl. 12.25 og vi skal være i lufthavnen mindst 2 timer inden afgang med Atlantic Airways. Ankomst efter cirka to timers tur til Vagar lufthavn kl. 13.40 (lokal tid).

Med vores egen bus kører vi derefter gennem tunnelen under Vestmanna-sund og kommer til øen Streymoy, hvor Torshavn ligger, og hvor vi skal bo helt centralt i byen på det hyggelige Hotel 62 N Hotel City Center. Efter indkvartering på hotellet skal vi på en guidet byvandring i det gamle Torshavn. Vi får fornemmelsen af at træde direkte ind i historien, når vi går rundt på Tinganes og i den charmerende gamle bydel Reyn. Vi besøger naturligvis også havnen og skal et kig ind i Færøernes fine Domkirke (billede). Vi spiser aftensmaden på hotellet.



Lørdag d. 24. juni

Om formiddagen besøger vi Nordens Hus, en nordisk kulturinstitution fra 1983, som ligger med smuk udsigt ud over hele Torshavn. Her spiser vi også frokost. Fra Nordens Hus spadserer vi til Færøernes Kunstmuseum, som rummer fine værker af alle de store færøske kunstnere. Fra kunstmuseet vandrer vi gennem parken, der huser adskillige skulpturer af færøske kunstnere. Er Zakarias Heinesen (William H.'s søn og selv en meget dygtig kunstmaler) hjemme og vil åbne, besøger vi også ham. Eftermiddagen til fri disposition i Torshavn. Aftensmad på hotellet

Søndag d. 25. juni

Formiddagsudflugt til øen Nólsoy, der ligger med udsigt til Tórshavn. Sejladsen er ganske kort – 5 km, og mange af øens indbyggere arbejder da også i Tórshavn. Vi skal med lokal guide og høre om øens historie og på en rundtur i bygden, og for de vandreglade kan vi gå en mindre tur op i fjeldet – med en storslået udsigt mod Tórshavn. Måske møder vi den lokale miljøforkæmper Jens-Kjeld Jensen der netop har fået Nordisk Råds Miljøpris. Tilbage i Torshavn spiser vi Frokost på hotellet.



Om eftermiddagen går turen til det forud så mægtige Kirkjubøur med Magnuskatedralen. Her ligger også den ældste kirke på Færøerne, Olavskirken med altertavle af Samael Joensen Mikines, en af Nordens store kunstnere. Den sorte kongsgård med de rødmalede vinduer har været bispegård tilbage i middelalderen, og er beboet af den legendariske Patursson slægt, som har siddet på stedet i 18 generationer. Kongsbonden inviterer på kaffe og kage, samt en fortælling om dette fantastiske sted, som er optaget på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Aftensmad på hotellet.

Mandag d. 26. juni

Vi skal på heldagstur til Suðuroy. Sejladsen er en storslået oplevelse. Vi sejler mod Tvøroyri og passerer Sandoy, Store og Lille Dímun. Nyd udsigten! Efter knap to timer ankommer vi til Suðuroy. Vi skal på bustur øen rundt. Hele dagen har vi lokal guide med os og nyder godt af det lokale kendskab til Suðuroys befolkning, samfund og historie. Første stop er i kulturhuset Salt, som henter internationale navne til øen. Direktøren for stedet Olafur Rasmussen fortæller. Naturen på Suðuroy er noget anderledes end nordpå. Som navnet siger, er det den sydligste ø, og det er også her, i bygden Fámjin, at det først kendte færøske flag hænger – det flag, som den danske amtmand provokerende kaldte for “kluden”. Indimellem vil vi kunne nyde områder med fuglefjelde, og vi vil blive præsenteret for de basaltlag, som Færøerne består af.

Vi skal besøge det lille fine Ruth Smith Museum og se de omgivelser, hun levede i og blev inspireret af. I nærheden af Færøernes sydligste punkt Akraberg passerer vi den gamle hvalstation i Lopra, hvor Sven Havsteen-Mikkelsen boede og fandt sine motiver. Vi slutter dagen på Suðuroy og sejler tilbage til Tórshavn med Smyril kl. 18.30. *Vi spiser ombord*, mens den smukke natur passerer forbi.

Tirsdag d. 27. juni

Vi skal på en dagsudflugt til Eysturoy (Østerø) og Borðoy. I Runavik på Eysturoy møder vi Hallbera Ólavsdóttir, som er en af de mange færøske kvinder, der har slået sig op på design af moderne færøsk strik. Der vil være mulighed for køb af strikvarer og garn. *Frokosten indtager vi på Runavik hotel.* Fra Runavik kører vi til Gøte, hvor vi skal besøge den moderne Gøte kirke med udsmykning af Tróndur Patursson. Herfra kører vi direkte til Klaksvik og besøger den imponerende Christians kirke (billedet) med altertavle af Joakim Skovgaard og moderne spændende kirkekunst i krypten af den nulevende, kendte færøske kunstner Edward Fuglø. En lokal kender af kunstværket vil fortælle for os om det imponerende kunstværk.



Sidst på eftermiddagen kører vi mod Gjógv, den smukt beliggende bygd med naturhavn og mulighed for surfing for unge vovehalse. Der fra mod Eiði, hvor der på turen er udsigt til Kæmpen og Kællingen, fritstående klipper i havet, de såkaldte dranger.

Onsdag d. 28. juni

Vi begynder programmet med at besøge Færøernes Nationalmuseum med geologi, botanik, zoologi, arkæologi, folkeliv og historie. Man kan her få et indblik i færøsk bådbyggeri, runeindskrifter fundet på Færøerne og datidens klædedragter. Det er også her, de meget smukke og velbevarede kirkestole fra Kirkjubøur i dag befinder sig. *Frokost på hotellet.*



Om eftermiddagen kører vi mod Vestmanna. Her skal vi sejle langs de flere hundrede meter høje fuglefjelde, hvor suler, lunder (billedet), lomvier, alke, rider, mallebukker flintrer rundt.

Her er mange fugle! Efter sejlturen kører vi inden om det smukt beliggende Saksun, hvor der både ligger en lille kirke og kongsbondesgård.

Sidst på eftermiddagen kører vi til den lille bygd Tjørnuvik med 65 beboere, hvor vi skal opleve Kingosalmer i kirken, en musikalsk oplevelse, hvor vi præsenteres for den helt specielle færøske tone. Vi slutter med en Færøaften i bygdehuset med lokal middag, sang, musik, samvær og kædedans.

Torsdag d. 29. juni

Turens sidste dag. Der er tid til at lægge vejen inden om Midvåg kirke med moderne altertavle (billede) af den kendte kunstner Torbjørn Olsen. Sognepræsten, Inga Poulsen Dam fortæller. Vi når også en tur inden om den mikrolille bygd Gásadalur (færre end 10 fastboende), der var den sidste by, der via en tunnel kom i lettere tilgængelig forbindelse med omverdenen. Derefter til lufthavnen, hvor man selv står for frokosten inden flyet afgår kl. 15.00, med Atlantic Airways RC 456. Ankomst Kastrup kl. 18.05 (dansk tid).



Programmet er vejledende og ret til ændringer forbeholdes.

Vejr og vind og de færøske kunstners rejseplaner kan påvirke, at der må byttes rundt på de enkelte dages program.